

Nieuwsbrief

Mei 2021



Van de voorzitter

Beste trouwe leden,

Wederom kunnen we nog geen perspectief bieden op het spelen in de zaal. De tijd vliegt voorbij. En zoals vanuit de regering en deskundigen regelmatig wordt geroepen: we zien versoepelingen aan de horizon!

Echter de definitie van horizon is een denkbeeldige lijn in de verte, trekt zich terug naarmate men dichterbij komt. Om optimistisch te blijven, hopelijk kunnen we alsnog ergens in juni de zaal in en dan spelen tot in de zomer.

Indien buitensporten voor grotere groepen is toegestaan willen we zeker buiten iets proberen te organiseren. Mede daarom hebben we voordelig via de bond een Airbadminton set besteld. De jeugd die mag buiten sporten gaat bij goed weer op een veldje bij de Kastelenring als eerste hier gebruik van maken. De badmintonbond wil met met Airbadminton een nieuwe sport lanceren. Zie ook verderop in de nieuwsbrief. In ieder geval interessant om kennis van te nemen.

Voor volgend seizoen, naar verwachting normaal te starten, ook de competitie. Geef je eventueel daar nog voor op: competitie@orbiton.nl. De competitie is voorlopig voor alle teams bij thuiswedstrijden op vrijdags.

Verder staat nog de uitgestelde ALV op het programma. We zullen daarvoor een online meeting organiseren, uiterlijk begin juni.



Weet je nog wel?

Lustrumtoernooi 2020





Agenda:

Zaterdag 1 mei
Zaterdag 15 mei
Maandag 17 mei

Start buiten activiteiten jeugd
Deadline kopy nieuwsbrief juni
Online bestuursvergadering 20.00 uur



Bestuursvergadering

Om de zes weken vergadert het bestuur, Frank, Casimir, Björn en Iris. Ook Peter schuift de laatste keren aan, om met ons mee te denken over allerlei zaken. Het bestuur is op zoek naar nog iemand die een actief bestuurslid wil zijn. Wil je een keer een -online- vergadering bijwonen om te kijken wat wij als bestuur zoal bespreken? Laat het ons weten, via bestuur@orbiton.nl
Je bent van harte welkom.

Canva

Zoals je ziet heb ik de nieuwsbrief met een ander programma gemaakt. Het programma heet Canva en heeft heel veel mogelijkheden en leuke tools. Het is de tweede keer dat ik hier mee werk, dus ik zal nog het een en ander moeten leren, maar de basis staat. Heb je ook een keer iets leuks te melden, laat het mij (Iris Kaiser) weten, via nieuwsbrief@orbiton.nl, dan kan ik het opnemen in de nieuwsbrief. Zo houden we nog een beetje contact met elkaar, al is het op een afstand.



Weet je nog wel?

Oliebollentoernooi 2020



Dinsdagmorgen wandelen

Een aantal leden van de dinsdagmorgen wandelen in de omgeving, nu badminton nog steeds niet kan. We genieten van al het moois dat we onderweg tegenkomen.



Wandelen in Clingendael, de Horsten, in Meijndel en fietsen rond de Vogelplas en de Driemanspolder. Er is zoveel moois te zien in de omgeving.



Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te
sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl

Geschiedenis

Ontstaan van de badminton sport

Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton omdat daar het spel POONA werd beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in Engeland en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was Badminton en aangenomen mag worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel. Uit oude schilderijen staat vast dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk werd het onder verschillende namen beoefend. Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel al in de 12e eeuw in Engeland werd gespeeld. Ook in Frankrijk kende men het spel 'Jeu de longue plume' al in de middeleeuwen. Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki waaruit blijkt dat het spel met een kleine racket en een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor badminton zou dus 'pluimbal' zijn.



2

3



5

Weet je nog wel?

BINGO 2019



JEUGD WEER AAN DE SLAG

Gelukkig kunnen we met de jeugd weer buiten aan de slag.

Vanaf zaterdag 1 mei om 10 uur gaan we weer op een voetbalveld van SEV aan de Kastelenring beginnen.

Hopelijk werkt het weer een beetje mee, maar zolang het droog is kunnen we allerlei spelvormen met elkaar beoefenen.

Speciaal hiervoor hebben we een aantal Airbadminton shuttles besteld, die ook bij enige wind nog te gebruiken moeten zijn. Vorig jaar hebben we ze ook gebruikt, maar dit is weer een verbeterde versie. Ook hebben we hiervoor een officieel net en speellijnen gekocht.

Om vast een idee te hebben kun je een kijkje nemen op:

www.airbadminton.nl



Badminton Nederland mikt met AirBadminton op nieuwe doelgroepen

Een nieuwe sport lanceren, die kans krijg je niet vaak. En niet zomaar een sport, maar een sport met Olympische ambitie. In mei 2019 introduceerde de BWF (Badminton World Federation) AirBadminton. Voor Badminton Nederland een uniek moment om deze nieuwe sport in Nederland te introduceren en daarmee een nieuwe doelgroep aan zich te binden. Op 11 mei 2020 was het zover, de landelijke lancering van AirBadminton! Eerst even kort over de sport AirBadminton. Want wat is hier nu zo speciaal aan? Dat begint bij de shuttle, de zogenaamde AirShuttle die speciaal ontworpen is om buiten te gebruiken. Daarbij kent AirBadminton eigen spelregels en een apart veld, met een zogenaamde dead zone. Hier mag de AirShuttle niet in landen.

Airbadminton is een snelle sport waarbij je niet alleen te maken hebt met een AirShuttle die sneller is dan een veren- of nylonshuttle maar je hebt ook te maken met de elementen buiten waarbij wind, zon en ondergrond in je voor- of nadeel kunnen werken. Het zorgt er in ieder geval voor dat geen AirBadmintonwedstrijd het zelfde is!

De uitdaging

Met AirBadminton wil Badminton Nederland de kans grijpen om een jongere doelgroep te enthousiasmeren en deze sport breed in de markt toegankelijk te maken. Daarin wil Badminton Nederland niet alleen in het verenigingsnetwerk een actieve rol spelen, maar juist ook daarbuiten om een nieuwe doelgroep te vinden en aan te spreken die kennis maakt met deze geheel nieuwe sport. Om AirBadminton bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen maakt Badminton Nederland veel gebruik van social media. Ook de NOS heeft er een leuke reportage over gemaakt en zo hebben veel mensen kennis kunnen maken met AirBadminton.



Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek "de pen", waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.

Ralf van der Ham kreeg de pen van Erwin Bemelmans en heeft het onderstaand verhaal geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn bijdrage.



Hallo beste medebadmintonners, dit keer de eer aan mij, **Ralf van der Ham**. Oorspronkelijk kom ik uit Zandvoort waar ik ongeveer op mijn 13e ben begonnen met het spelen van Badminton. Zelfs in Zandvoort is een badmintonvereniging, sterker nog, er waren er destijds wel drie! Ik heb nog twee jaartjes bij Duinwijck gespeeld, het hoogtepunt van mijn sportieve carrière, nou ja, ik zat in het allerlaagste team. Vervolgens ben ik bij de studentenbadmintonvereniging LUMC terecht gekomen waar ik mijn vrouw Majella heb ontmoet. Zij is ook de reden dat we bij Orbiton spelen, we wonen namelijk bijna in Alphen a/d Rijn, maar mijn schoonouders wonen in Leidschendam. Dus eerst even een lekker hapje eten en vervolgens sporten!

Naast het badmintonnen fiets ik ook graag op de racefiets. Volgend jaar staat zelfs een tocht door de Pyreneeën op het programma, van de Middellandse Zee naar de Atlantische oceaan dwars door de bergen over diverse bekende bergen uit de Tour.

Naast het badmintonnen en fietsen speel ik graag gitaar. Zonder corona ben ik onderdeel van een combo bij een popkoor nog uit Zandvoort samen met een pianist en drummer. Zelf speel ik het liefst muziek dat voornamelijk wordt betiteld als "ouwe lullen muziek" zeker voor mijn leeftijd. Dan moet je vooral denken aan Eric Clapton, Dire Straits, Pink Floyd, Santana, Eagles, in die hoek. De laatste tijd ben ik ook steeds meer van Joe Bonamassa aan het luisteren/spelen. Iets wat veel mensen waarschijnlijk niet veel zegt, maar ik zou zeggen, zoek het eens op. Wat mij betreft een van de beste Blues/Rock muzikanten en hij is niet eens ver in de pensioen gerechte leeftijd. Tenminste een artiest waarbij ik nog eens kans heb om een concert van bij te wonen! Maar goed, daar kan ik pagina's vol over schrijven, het is nu tijd om het stokje door te geven aan **Lynda Ong**.

