



Nieuwsbrief

November 2020



Beste leden !

Zoals aangegeven ruim twee weken geleden hierbij een update. In het kort, de Corona maatregelen blijven gehandhaafd. Dus we moeten blijven singelen. Gelukkig zien we dat daar behoorlijk gebruik van wordt gemaakt, en veel zijn enthousiast!

Singelen is voor sommigen een minder leuke optie. Echter als tip: singelen kan ook op een halve baan.

Dat is minder loopwerk! (wel dus totaal maar twee spelers op een volledige baan)

LET OP: lees verderop in deze nieuwsbrief over dringend verzoek van het bestuur betreft vrijwilligers.

De volgende speeldagen vallen uit :
donderdagavond 26 nov. Er wordt dan een online Pubquiz georganiseerd, informatie volgt en
dinsdagochtend 10 nov. en 15 dec. (vanwege zaal werkzaamheden)

Jeugd t/m 18 jaar: de trainingen zaterdag gaan door.

Seniorentraining: voorlopig vervallen.

Competitie: deze is tot nader order uitgesteld. Volg eventueel de site van de badmintonbond.

Uiteraard bij herhaling: 1.5 meter afstand houden, handen desinfecteren en max. 30 personen in de zaal.

Er is aangevraagd om de zaal op de avonden van 20 tot 21.30 uur in te huren. Of en wanneer dit gaat lukken krijgen jullie nog te horen. We zien dat in het laatste half uur weinig wordt gespeeld. En dat scheelt nu in de kosten. Indien de Corona voorbij is, kan er extra ingehuurd worden, bijvoorbeeld het seizoen verlengen in de zomer.

Veel speelplezier en blijf gezond!
Het bestuur van Orbiton



Online PUBQUIZ

Donderdagavond 26 november
Informatie volgt

Belangrijke data:

Di. morgen 10 nov. Zondag 15 november Do. avond 26 nov. Di. morgen 15 dec.	Geen badminton Deadline kopy nieuwsbrief december naar nieuws@orbiton.nl Geen badminton / Online PUBQUIZ informatie volgt Geen badminton De recreantencompetitie wordt vooralsnog niet opgestart. Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij Arend Pel.
---	---

Bestuur en jeugd

Toen ik 3 jaar geleden lid werd van Orbiton besloot ik vrij snel toe te treden als algemeen lid van het bestuur. Een perfecte manier om de vereniging en zijn leden snel te leren kennen en "ingeburgerd" te raken. De afspraak was, dat ik 2 seizoenen zou proberen het dagelijks bestuur te ondersteunen.

Inmiddels loopt deze termijn af en heb ik me met allerlei projecten beziggehouden. De meest ingrijpende taak was en is, het op poten zetten van een jeugdafdeling. Hiermee zijn we aardig op weg, maar nog lang niet op een punt, waar we kunnen zeggen, dat het zichzelf volledig bedruipt.

Ik wil hier dan ook zeker nog geen punt achter zetten, vooral ook omdat het veel energie en plezier geeft om met de jeugd bezig te zijn. Hier zal ik voor de komende periode zo veel mogelijk mijn focus op richten. Mijn andere bestuurlijke taken ga ik echter wel beëindigen om mijn beschikbare tijd en energie niet te versnipperen. Dit betekent, dat er binnen het bestuur wel versterking nodig is.

Ben Denekamp.



Dringend verzoek:

Het runnen van een middelgrote/kleine vereniging als Orbiton hoeft niet veel werk te zijn, als iedereen af en toe zijn handen uit de mouwen steekt. Soms denkt men dat zaken zaken vanzelf tot stand komen. De praktijk is dat het werk op de schouders van een beperkt aantal mensen ligt (waarvoor veel dank verschuldigd is). Tevens met het Corona tijdperk; soms dagelijks de handen vol.

Hierbij groeit meer een mentaliteit, waarbij leden van een sportclub zich als consumenten gedragen. Men betaalt contributie en verwacht hiervoor een dienstverlening.

Als je deze benadering consequent doortrekt verschuift de focus meer van een traditionele sportclub naar een commerciële onderneming. Maar zouden we deze weg inslaan, dan verandert de contributie! Momenteel kunnen we onze sport beoefenen voor een zeer schappelijk bedrag, bij de gratie van vrijwillige inzet.

Alternatief is dat het bestuur gedwongen wordt om hulp te gaan inhuren, of met (vrijwilligers)bijdragen moet gaan werken, wat financiële consequenties heeft.

Hierop vooruitlopend is de concrete vraag of er leden zijn, die tijdelijk of permanent het bestuur willen ondersteunen. Er is dan behoefte aan meerdere personen, want vele handen maken licht werk. We denken dan aan:

- 1) Iemand met financiële achtergrond/interesse voor assistentie penningmeester
- 2) Algemeen bestuurslid voor incidentele taken, organisatie en materialen
- 3) Algemeen bestuurslid voor zaken als ledenbehoud, ledenwerving, sponsoring, enz.

Het doen van vrijwilligerswerk binnen de vereniging is iets waar je als mens completer van wordt. Het geeft meer inzicht in de maatschappij, sociale contacten, kortom het verrijkt je leven

Met deze misschien wat filosofische gedachten vertrouwen wij erop, dat er mensen zijn, die zich aangesproken voelen om te helpen onze vereniging op termijn in stand te houden. We vernemen graag !

Het bestuur van Orbiton.

Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl

Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk **tot 1 juni**,
doormiddel van een mail te
sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl

Wij begroeten de volgende nieuwe leden bij Orbiton
en wensen hen
heel veel speelplezier:

Marcel 😊
Op de DIMO **Frank**

Bij de jeugd:
Jilayna, Joshua en Babet

Grote Clubactie
Mit liefde voor je club

DE PEN



Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek "de pen", waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.

Marnix Keer kreeg de pen van Jan ten Cate en heeft het onderstaand verhaal geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn bijdrage.



Hallo allemaal! Met dank aan Jan hebben jullie hier nu een stukje over mij, Marnix Keer. Inmiddels ongeveer 38 jaar in ontwikkeling. De meeste tijd daarvan hier in de buurt. Eerst 20 jaar tegenover Drievliet, later enkele jaren in Montfoort (bij Woerden) en nu sinds een paar jaar bij het KJ-plein in Voorburg.

In Montfoort bereikte ik één van mijn sportieve hoogtepunten: bij badmintonvereniging Luck Raeck heb ik in de finale gestaan van de clubkampioenschappen. Daar ontdekte ik ook de gezelligheid van de recreantencompetitie. Een ander moment van sportieve trots was als veertienjarige hockeykeeper: de kleine finale van een toernooi moest worden beslist met strafballen ("penalties"), waarvan ik er op reactievermogen drie uit de hoeken viste. Met dat reactievermogen mag ik nu sommigen van jullie nog graag verrassen ;)

Naast badminton houd ik ook erg van gaming, zowel op de pc als op de tafel. Mijn spellenkast bevat vooral spellen waarbij je moet samenwerken. Soms zo hectisch als bij een escaperoom ("Unlock" of "Magic Maze"), maar ook rustige avonturenspellen.

De laatste jaren ga ik 's zomers ook naar twee events die aansluiten bij mijn gaminghobby: sinds een jaar of 10 sta ik elke zomer op "gaming camping" Campzone. Het evenement stamt uit de tijd van voordat je goed kon gamen via internet en was het hét moment in het jaar om met en tegen elkaar te kunnen spelen. Tegenwoordig is het een ontmoetingsplek voor nerds vrienden met een gelijke interesse en rare humor die samen bier drinken en barbecueën. Het andere event is Castlefest: een weekend vol fantasy waar bijna iedereen verkleed komt, samen luistert naar folk en pagan, en mede drinkt. De sfeer op Castlefest is fantastisch: enerzijds de muziek, het eten en de variatie in kledingstijlen en cosplaypersonages zoals gothics, elfjes, animehelden en Halomilitairen. Anderzijds de volledige acceptatie van die variatie en daarbij het ontroerende van de kinderen (jong en oud) die op de foto gaan met Shrek of Elsa (verklede andere bezoekers).



Ik werk bij gefeliciTAART.nl, de landelijke webshop voor taart (wellicht bekend van de billboards of radio). Ik beschouw mezelf daar verantwoordelijk voor "alles met een stekker", maar ik ben vooral bezig met het verbeteren van datakoppelingen naar onze leveranciers en het verbeteren van de online werkomgeving van mijn collega's. Na 15 jaar dagelijks uren achter een scherm starend naar code, ben ik op zoek gegaan naar een mogelijke carrièreswitch. Daardoor zit ik in het derde jaar van de opleiding tot shiatsu-therapeut. De oosterse manier van denken over lichaam en geest blijft nog wel wennen, maar het is leuk om te leren en ik ben benieuwd wat het me gaat brengen. Ik hoop jullie weer snel te zien op de baan (op dinsdag- of vrijdagavond), zodat deze jonge hond met grijze haren met jullie hulp en gezelligheid kan blijven rennen en springen. De pen geef ik door aan **Erwin Bemelmans**.