



Nieuwsbrief

September 2020



Beste leden,

Ten eerste een warm welkom voor het nieuwe seizoen 2020/2021, en voor alle leden!

Dankzij het Corona virus hadden we een vreemd en abrupt einde van vorige seizoen. Uiteindelijk vanaf 1 juli is het binnensporten weer vrij gegeven. Daarop hebben wij direct de mogelijkheden onderzocht en een aantal keer in juli in de Kastelenring kunnen spelen.

Voor komende seizoen is de verwachting dat met bepaalde protocollen alle badminton weer mogelijk is, inclusief trainingen en wedstrijden. Onderhand zijn de protocollen bekend, het blijft dus zoveel mogelijk afstand houden en desinfecteren van de handen.

Dankzij een subsidie van de gemeente in verband met de Corona hebben we enige financiële ruimte gekregen. Daar hebben we onder andere de huur van de extra speeldagen betaald in de Kastelenring, de eerdere start van het seizoen in Essesteijn in augustus, inclusief training. Tevens hebben we dankzij de subsidie de ruimte om de contributie niet te verhogen voor dit seizoen en een extra korting van 5% te geven voor de huidige leden. De contributie ziet er dan als volgt uit :

contributie	5% korting
• Senioren 1 avond: €188,-	188 179
• Senioren meerdere avonden: €229,-	229 218
• Dinsdagmorgen: €136,-	136 129
• Dinsdagmorgen + avond: €217,-	217 206
• Jeugd : €139,-	139 132

De penningmeester zal een factuur sturen om de contributie te betalen.

Voor komend seizoen hopen we op veel mooie speeldagen, plezier, wedstrijden en overwinningen! Voor de extra activiteiten, zoals Bingo, Pubquiz en bowlen, gaan we kijken in hoeverre we deze kunnen organiseren i.v.m. de Coronamaatregelen. Mogelijk kan dit pas volgend jaar. Voor andere leuke ideeën; geef het door of organiseer het.

Het bestuur Orbiton
Iris, Ben, Casimir, Björn, Frank

Belangrijke data:

1 september	Start seizoen dinsdagmorgen Kastelenring 10.30 – 12.00 uur
3 september	Start seizoen dinsdagavond De Fluit 20.00 – 22.00 uur
4 september	Start seizoen donderdagavond Essesteijn 20.00 – 22.00 uur
5 september	Start seizoen vrijdagavond Essesteijn 20.00 – 22.00 uur
do. dag 10 september	Start seizoen zaterdag jeugd De Fluit 10.00 – 11.30 uur
	Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn BC Orbiton 4 – BC Invictus 8 BC Orbiton 6 – BC Randstad 7 BC Orbiton 5 – Noordwijkerhout 3
vr. dag 11 september	Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn BC Orbiton 3 – BC Schollebaar 10 BC Orbiton 1 – BC Schollebaar 9 BC Orbiton 2 – LUSV Badminton 1
di. 15 september	Deadline kopy nieuwsbrief oktober naar nieuws@orbiton.nl
zat. 19 september	Start verkoop loten Grote Clubactie
do. 24 september	Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn BC Orbiton 3 – The Smashing Fellows 4 BC Orbiton 1 – BCRS 6
vr. 25 september	Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn BC Orbiton – BC De Zeemeeuwen 9 BC Orbiton 6 – BC De Zeemeeuwen 8 BC Orbiton 5 – BC Bios 2



Om in je agenda te noteren:

Dinsdag **13 oktober** 19.30 uur in De Fluit



Pyrotech4all is een bedrijf gericht op de uitvoering van vuurwerkshows, klein en groot, maar niet alleen vuurwerkshows, ook verzorging van confetti, vlammen, Co2 en andere denkbare effecten ter ondersteuning voor o.a. bedrijfsfeesten, privé feesten, mainstream feesten, bruiloften.

Pyrotech4all
Amsterdam
T. +31 (0)6-26562331
www.pyrotech4all.nl

Algemene ledenvergadering



Zomerbadminton bij DropShot

In de zomerperiode hebben een aantal Orbitonners op donderdagmiddag in Mariahoeve bij DropShot gespeeld met de 55+ spelers van BC Wassenaar. Dit was altijd erg geanimeerd zowel het spelen als na afloop. De foto's geven hiervan een impressie.

We proberen met de dinsdagochtendgroep hier een vervolg aan te geven, zodat deze sportieve relatie in stand gehouden wordt.



Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer of
emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl



[Lustrumtoernooi](#)
[Fotoalbum 2019/2020](#)



Binnenkort kunnen jeugdleden weer loten verkopen voor de **Grote Clubactie** en zullen er loten liggen in de zalen. Vorig jaar is de opbrengst gebruikt voor activiteiten voor de jeugd en zijn er bloemen gestuurd naar een aantal leden om hen beterschap te wensen.



DE PEN



Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek "de pen", waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.

Arend Pel kreeg de pen van Frans Westerwoudt en heeft het onderstaand verhaal geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn verhaal.



Even voorstellen: **Arend Pel**, getrouwd met Marijke, twee zoons Jorne en Eran, al weer twaalf jaar met pensioen. Tijdens het werkzame deel van mij leven heb ik de meeste tijd in het onderwijs gezeten. Als leraar wis- en natuurkunde in (zoals het tegenwoordig heet) het VMBO.

Naast badminton verdoe ik mijn tijd met klussen in en om het huis (kan van alles zijn), modelbouw (voornamelijk met karton treinen bouwen in de schaal van Madurodam), lezen (het liefst SF en Deense of Zweedse detectives), computers (bouwen en opwaarderen indien mogelijk en proberen ze weer te laten werken zoals de bedoeling is), met de

caravan eropuit trekken (in ieder geval eenmaal per jaar naar Zuid-Frankrijk waar we familie hebben wonen en waar ik momenteel zit met uitzicht op de wijnvelden).

Ik ben een kleine twintig jaar geleden lid geworden van Orbiton. Zo'n jaar of zeven acht geleden is mij gevraagd of ik misschien voor de recreanten-competitie een team op de been wilde brengen. We begonnen met drie vaste spelers Eveline, Edwin en mijn persoon. Voor iedere wedstrijd moest er een dame bij gezocht worden. Het jaar daarop hadden we wel een volledig team. Daarna is het uitgegroeid tot drie teams in het najaar en vier in het voorjaar. Het eerste jaar heeft Björn de aanmelding bij RCZ geregeld, de daar opvolgende jaren ben ik zelf contactpersoon voor de recreanten-competitie van RCZ geweest. Ik ben er dit jaar mee gestopt, zowel de organisatie als het meespelen. Het stokje is nu overgenomen door Bart.

Ik speel nu op de dinsdagochtend en de vrijdagavond en daarnaast op de donderdagavond met een klein clubje in de gymzaal van een school. Ik hoop dit nog lange tijd te kunnen blijven doen. Niet alleen omdat het een leuk spelletje is, maar zo zachtjes aan ook om in beweging te blijven (goed voor de gezondheid) en natuurlijk niet te vergeten om de leuke en fijne contacten met mensen.

Bij deze wil ik de pen doorgeven aan **Jan ten Cate**

