



Nieuwsbrief

Augustus 2020



Beste leden van Orbiton,
 In juli is er geen nieuwsbrief uitgekomen. Nu er weer het een en ander te melden is, ontvangen jullie weer een nieuwsbrief. Ook het bestuur komt binnenkort weer bij elkaar, om te vergaderen over van alles en nog wat. We hopen binnenkort te horen of er per 1 september gesport kan worden op de locaties die we gewend zijn. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit het geval zal zijn. Verder zijn we ook bezig om te kijken of het seizoen wellicht eerder kan beginnen dan 1 september. Mocht dit lukken, dan laten we dit weten door middel van een nieuwsflits.

Namens het bestuur wens ik iedereen nog een mooie zomermaand. Pas goed op elkaar en ik hoop iedereen weer te zien in het nieuwe seizoen.
 Groetjes, Iris

Belangrijke data:

Maandag 10 augustus Zaterdag 15 augustus	Bestuursvergadering 20.00 uur Deadline kopy nieuwsbrief september naar nieuws@orbiton.nl
1 september 1 september	Vooralsnog start seizoen 2020/2021 Start seizoen dinsdagmorgen Kastelenring 10.30 – 12.00 uur Start seizoen dinsdagavond De Fluit 20.00 – 22.00 uur
3 september	Start seizoen donderdagavond Essesteyn 20.00 – 22.00 uur
4 september	Start seizoen vrijdagavond Essesteyn 20.00 – 22.00 uur
5 september	Start seizoen jeugd De Fluit 10.00 – 11.30 uur
19 september	Start verkoop loten Grote Clubactie



Het lukte het bestuur om de sporthal aan de Kastelenring extra in te huren. Alle speeldagen was er een grote opkomst en we hopen dat we onze vaste badminton momenten weer voort kunnen zetten in september.

Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer of
emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl



[Lustrumtoernooi](#)
[Fotoalbum 2019/2020](#)

Najaarscompetitie



BC Orbiton 1	Divisie 7	Veer	BC Orbiton 2	Divisie 7	Veer
Bjorn Stokvis	Martine de Kort		Erwin Bemelmans	Marjan Esmeyer	
Gerard van der Zon	Eveline Turnhout		Ralf van der Ham	Miranda Kaltner	
Martijn Wolthoff			Frank Jansen	Lynda Ong	
BC Orbiton 3	Divisie 7	Veer	BC Orbiton 4	Divisie 9	Nylon
Patrick Blom	Willemijn Robbers		Edwin Koning	Marlies Bavius - Duquesnoy	
Pieter Bregman	Susanne Visser		Emmanuel Ekpenyong	Lian van Bohemen	
Jan ten Cate					
BC Orbiton 5	Divisie 9	Nylon	BC Orbiton 6	Divisie 9	Nylon
Frank Dumpel	Angeline Lentz		Jamil Bukhari	Melissa Kortekaas	
Fred Dumpel	Sylvia Looman		Fedor Maltha	Isabelle Oudshoorn	
Jeff Westerwoudt	Linda Quitz				

De indeling zullen wij uiteraard ook nog gaan delen op de website van BC Orbiton.
Wil je graag weten tegen wie je moet dit jaar in de competitie? [Klik dan even hier.](#)
Let op: Deze wedstrijden zijn nog **niet** definitief.

De thuis wedstrijden worden namelijk aangepast, zoals wij eerder hebben aangegeven spelen de teams een paar keer op donderdag en een paar keer op vrijdag.
Zodra dit aangepast is zullen wij dit communiceren.

Volgende maand zal er ook duidelijk worden wat de richtlijnen worden in verband de corona / 1.5 meter regeling. Hebben jullie nog vragen schroom niet en mail ons.
Wij wensen jullie alvast heel veel succes in jullie team en dat er maar mooie uitslagen mogen komen.

Met sportieve groet,
Bjorn, Susanne en Pieter.
BC Orbiton



Pyrotech4all is een bedrijf gericht op de uitvoering van vuurwerkshows, klein en groot, maar niet alleen vuurwerkshows, ook verzorging van confetti, vlammen, Co2 en andere denkbare effecten ter ondersteuning voor o.a. bedrijfsfeesten, privé feesten, mainstream feesten, bruiloften.

Pyrotech4all
Amsterdam
T. +31 (0)6-26562331
www.pyrotech4all.nl



Eindtoernooi RCZ

Omdat het eindtoernooi van RCZ niet is door gegaan, hebben de poulewinnars van de najaarscompetitie hun beker per post gekregen.

Hiernaast een foto van de beker die het team dat in de poule C2 speelde (Ingrid, Will, Jordy en Kino) heeft gewonnen.



Hoera, we hebben een nieuwe contactpersoon voor de recreantencompetitie. Arend Pel zal het stokje overdragen aan Bart Aalsloot. Bedankt Bart dat je deze taak op je wil nemen. Arend zal Bart inwerken en hierbij bedanken we ook Arend natuurlijk voor al zijn inzet voor de recreanten.

Bedankt

Bericht van de dinsdagmorgengroep

Zoals velen al weten hebben we een trouwe en fanatieke dinsdagochtendgroep, die in de hal Kastelenring actief is. Naast het met veel plezier spelen van ons favoriete spelletje gebeurt hier ook altijd van alles, ontstaan vriendschappen, wordt er genetwerkt en is het een sociaal gebeuren.

Een van de vermeldingswaardige zaken van afgelopen week was onze gastspeler Derek Gibbs, die vergezeld door zijn vrouw Jenny en een vriend verscheen. Het is goed te weten, dat iedereen altijd welkom is en met open armen wordt ontvangen. Normaal kennen we Derek van de vrijdagavond en weten we dat hij met 200% inzet van de ene hoek naar de andere hoek van het veld vliegt. Het viel mij op, toen ik met hem speelde,

dat hij echter niet zich zelf was en voortstropelde alsof hij de laatste etappe van de 4-daagse liep. We adviseerde hem dan ook om even rust te nemen, dat kostte nog de nodige moeite, maar uiteindelijk is hij toch gaan zitten, waarna hij van de wereld ging.

Dit gaf wel enige consternatie maar gelukkig bleef iemand rustig en belde 112, waarna er verrassend snel een ambulance voor de deur stond. In de ambulance werd een hartaanval geconstateerd en is Derek afgeleverd bij het Westeinde ziekenhuis. Linda bracht zijn vrouw Jenny hier ook naar toe. Dit klinkt erg ingrijpend, maar inmiddels is Derek na een kleine ingreep (het plaatsen van een drain, als ik het goed begrepen heb) weer thuis en doet er tamelijk laconiek over. In zijn eigen woorden: I feel remarkable well! We wensen hem een spoedig herstel en hopen hem snel weer teug te zien.

Ben Denekamp.

Uitnodiging voor het Zomerbadminton 2020 bij VELO

Na een voor alle clubs bijzonder raar en vervelend verlopen seizoen, waarin er vanaf half maart niet gebadmintond kon worden, gaat VELO Badminton de komende zes weken op de woensdagavond voor de zesde keer organiseren.

Net als eerdere jaren zijn de spelers en speelsters van andere badmintonverenigingen ook van harte welkom.

Als men drie of meer avonden komt spelen, wordt een lagere bijdrage per avond berekend.

Het zomerbadminton vindt plaats op onderstaande zes woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur in hal 1. Je kan je aanmelden in de hal vanaf 19.45 uur. Na afloop is de kantine open vanaf 22.00 uur, mogelijk ook al eerder.

- 5 augustus 2020
- 12 augustus 2020
- 19 augustus 2020

De kosten zijn € 5,- per avond voor volwassenen, en € 3,50 voor jeugdspelers t/m 17 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De bijdrage moet contant worden voldaan bij binnenkomst in de sporthal.

Tarieven zomerbadminton 2020 in euro's:

	basistarief per avond	2 avonden	3 avonden	4 avonden	5 avonden	6 avonden
Vanaf 18 jaar	5,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00
Jeugd t/m 17 jaar	3,50	7,00	10,00	13,00	16,00	19,00

NOC*NSF richtlijnen i.v.m. corona

Vanwege de corona-periode gelden weer de zelfde adviezen: wees voorzichtig en blijf thuis als je je niet lekker voelt. Hoest in je elleboog en geef elkaar geen hand. Houd naast de badmintonbaan voldoende

Nieuwsbrief BC Orbiton Augustus 2020 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

afstand van elkaar. In de hal hebben we bij de ingang en tussen de speelbanen desinfecterende handgels.

Volgens de richtlijnen noteren we ook weer de namen van de deelnemers.

Tot ziens bij het zomerbadminton!

Het zomerbadminton-team,
Sandra Caron, Aad de Kok en Koos Batis



Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek "de pen", waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.

Frans Westerwoudt kreeg de pen via een omweg en heeft het onderstaand verhaal geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn verhaal.

Brandende Liefde door Frans Westerwoudt

Ik zit op het balkon, pak mijn boek en ga verder met waar ik gebleven was. Jan Wolkers: Brandende Liefde. De zon is al verblindend wit maar belooft het bruin te gaan bakken vandaag. En het boek ook. Iedere pagina is als vitamine, prima ochtendgymnastiek voor de inwendige mens. Jan Wolkers, de nog altijd springlevende legende van pure levenskunst. De morbide toonzetting, wat doet hij dat goed. Zijn pen gutst van gassen die hij moeiteloos uit zijn borrelende brein tovert. Zijn schrijfstijl smaakt als zelfgestookte bessenejenever. Maar die bessen, vermengd met vage vruchten, laat hij eerst langdurig rotten en schimmelen. Alles sist, pruttelt en borrelt, het stinkt naar de hel, naar zijn hel. Als het brouwsel naar zijn zin is, grijnst hij zelfingenomen als een alchemist.

Een passage. Jan Wolkers en de 'Van Gogh baard', zoals hij wordt aangeduid in het boek, zijn vrienden in de kunst en hebben ook allebei Franse les van mejuffrouw Bonnema. Op een gegeven moment heeft Jan geen woonruimte en mag bij haar in het souterrain gaan wonen en werken, al moet hij als tegenprestatie haar oude vader verzorgen. Zodoende leert hij Anna kennen, op de eerste etage, die samenwoont met een violist. Natuurlijk komt hij haar tegen op de trap en nodigt haar uit om te poseren. Hij schildert haar heimelijk, terwijl de violist bij het Residentieorkest schittert. Ze raakt ze in verwachting maar...van de violist. Haar buik begint langzaam mooi op te bollen en Jan komt op het idee om het thema 'het leven en de dood' te schilderen. Maar eerst moet hij haar vader wat te eten brengen. Hij is er getuige van dat de man net na zijn binnenkomst overlijdt. Het zweet breekt hem uit. Dit is het moment, denkt hij. Voorzichtig sluit hij zijn ogen. Hij haalt Anna op, brengt haar de kamer in en poseert haar naast de dode man, naakt. Hij zegt tegen Anna dat de oude man slaapt. Hij werkt hard, de tijd dringt. Als hij klaar is dalen ze snel de trap af.

Even later komt de 'Van Gogh baard' binnen, treft Jan in zijn souterrain en zijn oog valt op de tekening. Hij vindt het goed getroffen, wordt er emotioneel door geraakt en wil ook graag de kans hebben de dode man nog te schilderen. Jan wil dit verhinderen, er ontstaat een vechtpartij waarbij Jan een enorme trap voor zijn ballen krijgt... Alles loopt met een sisser af. Jan Wolkers heeft in zijn leven voor hetere vuren gestaan.

Het is weer warm aan de Turkse kust. Ik kijk naar de horizon, de zon wentelt zich in een zee van licht, ik leg het boek weg. Ik schiet in mijn slippers, sta op en het volgende moment scheert er een zwarte kraai langs ons balkon. Op ooghoogte. Hij krast één keer, rauw met een schelle echo, het klinkt doordringend. De geest van de echte Van Gogh? Thérèse wordt wakker en staat ineens naast me.

"Wat was dat?"

"Vind je het niet heerlijk door een gevederde vriend gewekt te worden?", vraag ik.

Ze gaat naar binnen, ik krijg vleugels en duik als een stormvogel op haar af. We landen samen op het kreunende bed.

"Volgens mij zie je ze vliegen", hijgt ze.

"Ik zou niks liever doen, laten we opstijgen", hijgt ik terug.

"Waar gaan we heen?"

"Heb je zin in India?"

"Klinkt goed."

Ik kijk naar beneden, de tuinman spuit alles fris groen, het zwembad ligt erbij als een Poel van Pastis. Zacht ritselen de palmen, de Eucalyptus geeft zijn sterke geur af, de pijnbomen zijn stokoud maar weten van geen wijken, ze worden bevolkt door horden mussen die af en aan vliegen, ze maken het plaatje compleet van een tuin in harmonie. Turkse torteltjes zitten samen op een tak. Enkele meeuwen zweven boven de zee en verdwijnen plots in het witte zonlicht. De zon schijnt onder de bladeren door en pixelt alles goudgeel en groen, de stenen in een roomkleur met in de verte een oase van turquoise. Het is bladstil en het zwembad is één enorme opaal. Het belooft een mooie dag, een mooie dag om op te vliegen. Maar eerst een frisse duik.

Frans geeft de pen door aan **Arend Pel**.

