



Nieuwsbrief

April 2020



20 JAAR Orbiton, een mooi lustrum en een gezellig toernooi. Iedereen die meegedaan heeft en de organisatie, bedankt voor de gezellige dag. Zie hieronder voor een verslag met leuke foto's.

Dit was dus net voor de vreselijke corona crisis. Met momenteel vele consequenties, van groot tot klein. Het was onvermijdelijk om het badmintonnen stil te leggen vanaf afgelopen vrijdag 13 maart.

Tevens is door het kabinet aangegeven dat tot 1 juni groepen niet mogen samenkomen, dus de zalen zullen dicht blijven. Hoe dan de laatste weken eruit gaan zien volgt nog. We houden jullie op de hoogte. Uiteraard is dit niet fijn. Ik mis het nu al. Maar laten we vooral wensen dat voor iedereen de situatie spoedig weer ten goede keert.

Voor de competitie volgend seizoen volgt binnenkort nadere info, ervan uitgaande dat na de zomer het leven grotendeels is genormaliseerd.

Ik wens iedereen sterkte, blijf gezond en in beweging. Groetjes, Frank

Belangrijke data:

Seizoen 2019/2020	BC Orbiton 20 jaar
Tot 1 juni?	Sporthallen gesloten i.v.m. corona virus
Woensdag 15 april	Deadline kopy nieuwsbrief april nieuws@orbiton.nl



Pyrotech4all is een bedrijf gericht op de uitvoering van vuurwerkshows, klein en groot, maar niet alleen vuurwerkshows, ook verzorging van confetti, vlammen, Co2 en andere denkbare effecten ter ondersteuning voor o.a. bedrijfsfeesten, privé feesten, mainstream feesten, bruiloften.

Pyrotech4all
Amsterdam
T. +31 (0)6-26562331
www.pyrotech4all.nl

Voor alle
geblesseerden
en zieken onder ons:



Ooproep

Wie wil in het nieuwe seizoen contactpersoon worden van **de recreantencompetitie**?
Heb je vragen? Stel ze aan Arend, hij wil het stokje graag doorgeven.
Heb je interesse? Het bestuur hoort het graag.



[Lustrumtoernooi](#)
[Fotoalbum 2019/2020](#)
[Clubdag 2019](#)
[Fotoalbum 2018/2019](#)

Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer of emailadres?
Geef het door aan **ledenadministratie@orbiton.nl**

Lustrumtoernooi

Zaterdag 7 maart was het dan zover, de dag van het lustrumtoernooi, BC Orbiton 20 jaar! Achteraf precies op tijd. Een week later zou het toernooi gecancelld zijn in verband met het coronavirus. Om 10 uur verzamelden ongeveer 55 spelers zich om mee te



spelen in de 6^e of 7^e klasse. Er werden singels en dubbel partijen gespeeld volgens een variatie van het Zwitsers laddersysteem. Spijtig genoeg waren er op een enkel onderdeel te weinig deelnemers, met als consequentie dat een paar spelers een beperkt aantal wedstrijden kon spelen. Björn en Gerard, de toernooileiders, stonden deze dag voor meerdere uitdagingen, omdat een aantal dingen iets anders liepen dan gepland zoals afzeggingen en een crashende computer, maar uiteindelijk werden alle partijen gespeeld en waren om 19.00 uur alle winnaars bekend. Ben had via De Bloemenvink en Albert Heijn prachtige boeketten geregeld voor

de winnaars en ook de kaasboer zorgde voor een leuke attentie. Bedankt sponsors voor deze gave. Ook waren er een aantal jeugdspelers present deze dag. Eerst hielpen ze enthousiast met ballonnen opblazen en ophangen en daarna speelden ze verschillende partijen tegen elkaar. Uiteindelijk winnaar bij de jeugdgroep was Hadia Khan, die een mooie beker kreeg overhandigd van Ben. De senior spelers kregen 's avonds na de laatste mix-partij hun prijs overhandigd door Björn en Gerard. Hieronder is te zien wie er een prijs wist te bemachtigen. Björn, Gerard en Miranda, bedankt voor de organisatie.



Jeugd

1^e Hadia Khan

Gemengd Dubbel 7

1. Jordy en Wil
2. Elroy en Daniëlle



Heren Enkel 7

1. Jamil
2. Elroy

Heren Dubbel 7

1. Jordy en Kino
2. Fedor en Roy



Heren Enkel 6

1. Edwin
2. Ralph

Heren Dubbel 6

1. Menno en Jaimy
2. Björn en Edwin

Dames Dubbel 6

1. Anne en Daniëlle
2. Miranda en Susanne

Gemengd Dubbel 6

1. Erik en Gerjanne
2. Gerard en Susanne



DE PEN



Dit seizoen zijn we begonnen met de rubriek "de pen", waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid. **Melissa** kreeg de pen en heeft het onderstaand verhaal geschreven. Zij heeft op haar beurt de pen ook weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van haar verhaal.



Hallo allemaal,
Edwin heeft in de vorige nieuwsbrief de pen aan mij doorgegeven. Het is dus nu mijn beurt om iets over mezelf te vertellen. Mijn naam is Melissa Kortekaas en ik ben 21 jaar oud. Zo'n tien jaar geleden ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met badminton doordat een basisschoolvriendin mij had gevraagd om mee te doen aan vrienden- en familietoernooien van BC Orbiton. Op mijn 13e ben ik zelf lid geworden van BC Orbiton. Ik heb toen ook een aantal jaar meegedaan met de jeugdcompetitie. Op mijn 19e ben ik even gestopt met badminton. Deze pauze was voor korte duur. In die periode besepte ik pas hoe erg ik deze teamsport miste. Het volgende seizoen had ik me gelijk weer ingeschreven samen met Isabelle Oudshoorn, mijn vaste teamgenoot.

In het dagelijks leven ben ik een vierdejaars SJD (sociaal-juridische dienstverlening) studente aan de hogeschool Inholland te Den Haag. Omdat ik in mijn laatste jaar van de opleiding zit, ligt mijn prioriteit op het afstuderen. Naast mijn studie ben ik drie dagen per week werkzaam bij een bewindvoeringskantoor. Dit kantoor is ook de opdrachtgever van mijn afstudeeropdracht. Naast badminton doe ik ook regelmatig aan fitness en hardlopen. Als persoon ben ik iemand die van gezelligheid houdt. Ik ben altijd wel in voor een avondje uitgaan, een feestje of spelletjesavonden met vrienden. Sinds kort heb ik weer een nieuwe liefde waar ik erg gelukkig mee ben. Ondanks onze drukke levens zie ik haar zo'n 2 à 3 keer per week.

Dit jaar wil ik ook weer wat meer gaan reizen (als het coronavirus dat toelaat). In februari ben ik al naar Oostenrijk en Slowakije geweest om een vriendin te bezoeken die daar momenteel werkzaam is als au pair. Misschien reis ik dit jaar nog af naar Canada om een andere vriendin te bezoeken die daar nu voor school is. Ook Indonesië en wat kortere tripjes naar andere Europese steden wil ik binnen nu een twee jaar gemaakt hebben.

Ik kijk uit naar de RCZ voorjaarscompetitie en het eindtoernooi. Vorig jaar was dat een groot succes voor ons team. Helaas kan Firoza dit jaar niet meer mee doen, omdat ze haar achillespees heeft gescheurd. Daarom zullen we als team extra hard ons best moeten doen om de beker te bemachtigen. We gaan ervoor Firooz!

Voor in de volgende nieuwsbrief geef ik de pen door aan mijn vaste mix-partner tijdens de najaarscompetitie: **Jamil Bukhari!** Good luck!

