



Nieuwsbrief

November 2019



Beste leden ,

Het seizoen is alweer twee maanden verder. De eerste weken na de vakantie had blijkbaar iedereen flink zin, want de zaal stond met name op de dinsdag ram vol. De training van Tessy was zo druk dat we groep moesten splitsen. Vooral nog loopt dit voor onbepaalde tijd door.

Afgelopen vrijdag 18 oktober was de redelijk bezochte algemene ledenvergadering. Met als belangrijk punt de benoeming van de nieuwe penningmeester Casimir. Hierbij nogmaals veel dank aan Ralf voor zijn inzet de afgelopen jaren! Zoals gezegd, het penningmeesterschap brengt een niet te onderschatten hoeveelheid werk met zich mee. Ander aandachtspunt is de wijziging van de contributiebijdrage aan de bond. Zie ook het stuk van Ben verderop in deze nieuwsbrief.

De Bingo is weer in aantocht ; vrijdag 22 november 22.15 uur Essesteijn. Neem gerust familie, vrienden, burens en oud-leden mee !

Veel speelplezier
Frank

Belangrijke data:

Seizoen 2019/2020	BC Orbiton 20 jaar
Vrijdag 1 november	Bondscompetitie Orbiton 1 - Mix 5 20.00 – 23.00 uur
Dinsdag 5 november	Bondscompetitie Orbiton 3 – Pip 4
Do. dag 7 november	Husselen DIMO + maken groepsfoto
Vrijdag 8 november	Bondscompetitie Orbiton 2 – Invictus 6 20.00 uur – 23.00 uur
	Bondscompetitie Orbiton 1 – Onder Ons 4 20.00 – 23.00 uur
	Bondscompetitie Orbiton 3 – Deo 6
Do. dag 14 november	Bondscompetitie Orbiton 4 – Pip 6 20.00 uur – 23.00 uur
	Bondscompetitie Orbiton 5 – Randstad 7
	Bondscompetitie Orbiton 6 – Mix 10
Vrijdag 15 november	Inleveren kopy nieuwsbrief december <u>nieuws@orbiton.nl</u>
Ma. dag 18 november	Bestuursvergadering 20.00 uur
Vrijdag 22 november	BINGO 22.15 uur Kantine sporthal Essesteijn
Do. dag 28 november	Bondscompetitie Orbiton 4 – Zeemeeuwen 7 20.00 uur
	Bondscompetitie Orbiton 5 – Gouweslag 6
	Bondscompetitie Orbiton 6 – Gouweslag 5

22 november

BINGO

DRINGENDE OPROEP

Zoals ook al op de Algemene Ledenvergadering is besproken, hebben we moeite om met het bestaande ledenaantal financieel rond te komen.

Aangezien een stijging van het aantal leden op korte termijn ook niet valt te verwachten, is het zaak om ons gedachten te maken over meer inkomsten, om ook in de toekomst op de zelfde manier onze sport te kunnen blijven beoefenen.

De simpelste oplossing hiervoor is natuurlijk een flinke contributieverhoging, maar het merendeel van jullie zal hier waarschijnlijk ook niet blij mee zijn. Een andere oplossing is meer sponsorinkomsten te genereren. Wij realiseren ons, dat dit ook geen simpele zaak is, maar de badmintonbond biedt ons hierbij hulp aan.

Deze hulp bestaat uit een training, door een professioneel bureau voor sportsponsoring. Hierbij leer je om de sponsoring vanuit een andere invalshoek te benaderen. De resultaten hiervan schijnen bemoedigend en zeer concreet te zijn.

De training kan online worden gevolgd, maar ook in 4 avonddelen klassikaal. Een aantal verenigingen uit de regio Den Haag wil zo iets organiseren en de vraag is of wij ons hierbij willen aansluiten.

Ik ben wel bereid om deze trainingen te volgen, maar mijn oproep is wie vindt het leuk om hierbij aan te sluiten en dit samen met mij op te pakken. Dit belooft een zeer interessante en boeiende training te worden, waarmee je niet alleen de vereniging helpt, maar zelf zeker ook een ervaring rijker wordt.

Dus ga bij je zelf te rade en meld je aan, ook voor meer info:

Ben Denekamp

Ben.denekamp@live.nl



Pyrotech4all is een bedrijf gericht op de uitvoering van vuurwerkshows, klein en groot, maar niet alleen vuurwerkshows, ook verzorging van confetti, vlammen, Co2 en andere denkbare effecten ter ondersteuning voor o.a. bedrijfsfeesten, privé feesten, mainstream feesten, bruiloften.

Pyrotech4all
Amsterdam
T. +31 (0)6-26562331
www.pyrotech4all.nl



Standen Bondscampetitie

Orbiton 1	7 punten	6 ^e plaats
Orbiton 2	18 punten	2 ^e plaats
Orbiton 3	9 punten	7 ^e plaats
Orbiton 4	10 punten	8 ^e plaats
Orbiton 5	15 punten	3 ^e plaats
Orbiton 6	15 punten	4 ^e plaats



Data Recreantencompetitie

Donderdag **7 november** 20.00 uur
Team 3 - Unicum 1
Vrijdag **8 november** 20.00 uur
Team 2 - Nerash 1
Vrijdag **15 november** 20.00 uur
Team 1 - Maasland 1
Team 2 - Onder Ons 3B
Donderdag **21 november** 20.00 uur
Team 2 - BCRS 3
Vrijdag **29 november** 20.00 uur
Team 1 - BCRS 1



Fotoalbums

Fotoalbum clubdag
Seizoen 2019/2020



Heb jij ook al een of meerdere loten gekocht?

Meedoen kan tot en met 11 november 2019.

Zie de lotenboekjes in de hal.

DE PEN



Na de zomer zijn we begonnen met een nieuwe rubriek, waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ??? schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.

Ed de Kleijn kreeg de pen en heeft het onderstaande verhaal geschreven. Hij heeft op zijn beurt de pen ook weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn verhaal.

De pen werd door Peer van Vliet doorgegeven aan Ed de Kleijn las ik in de vorige nieuwsbrief. Ik had niet gedacht zo snel aan de beurt te zijn, maar je wordt bedankt hoor Peer. Waar zal ik het over hebben? Eerst maar even voorstellen en dan een tijdlijn.

Ik ben in 1944 in Utrecht geboren en anderhalf jaar later naar Scheveningen verhuisd. Mijn voornaam is Edmond. Als kind werd ik Eddy genoemd. Mijn vrouw heet Marjolijn. Zij is in 1948 geboren in Pladju (IND). Wij hebben 2 dochters, 4 kleindochters en 3 kleinzoons.

Wij wonen nog steeds in Scheveningen. Jullie hebben Marjolijn al kunnen zien bij het oliebollen-toernooi en de laatste clubdag. Onze gezamenlijke hobby is muziek. Om naar te luisteren of om zelf te maken op een muzikkeyboard. Marjolijn speelt vanaf bladmuziek en ik (kan geen noot lezen en) probeer alles wat ik leuk vind na te spelen en dat lukt aardig. Wij hebben geen tuin maar wel groene vingers, dus veel planten in huis. Sinds mijn 18e heb ik al een aquarium met tropische zoetwatervissen. Wij sporten op dinsdagochtend en wandelen veel. Verder fiets ik vaak alleen in ons mooie (fijn- en stikstofarme, hoop ik) nationaalpark "Hollandse Duinen". Marjolijn is niet zo'n fietsfanaat. In de stad fiets ik liever niet, maar moet regelmatig naar de andere kant van de stad vanwege mijn bestuursfunctie bij een vereniging. Wij houden wel van een reisje, dus zo nu en dan boeken we een weekje. Verre reizen doen we ook af en toe, meestal in groepsverband, dus alles geregeld.

Badminton moet ik natuurlijk wel even noemen. Dat beoefen ik al sinds 1967 bij een club die begonnen is door PTT-collega's, heel origineel genaamd SMASH. Wij speelden iedere maandagnamiddag na het werk in de Fluit. De eerste 20 jaar hadden we een volle zaal. Ook Ricky en Peer werden op een bepaald moment lid. Toen de PTT privatiseerde en KPN werd viel de subsidie weg. Toch hebben we het nog tot 2013 uitgehouden tot we uiteindelijk met 6 spelers in een halve zaal vanwege de kosten het licht hebben uitgedaan. Peer en Ricky werden toen Orbiton-lid. Ik speelde ook badminton op donderdagnamiddag na het werk met gemeentecollega's. Toen dat ook ophield kwam de vraag: wat nu. Dat spelen op de namiddag was ideaal want het kostte je geen avond. Het heeft dus even geduurd voordat ik de beslissing nam om nu zelfs twee avonden per week te spelen. Ik kreeg avondpermissie van Marjolijn. Orbiton was een logische keuze vanwege Ricky en Peer en ik ben in 10 minuten in Leidschendam via de Landscheidingsweg.

Na de middelbare school wist ik nog steeds niet welke kant ik op wilde. Ik besloot een sabbatical te nemen. Via connecties van collega's van mijn vader kon ik aanmonsteren als ketelbinkie op een vrachtschip. De reis ging naar Z-Afrika langs de westkant en terug langs de vele Oost-Afrikaanse havens. Daarna via Aden en het Suezkanaal naar Genua, Barcelona en Antwerpen. Ik deed huishoudelijk werk van schoonmaken tot het bedienen van de bemanning. Naar Z-Afrika zag je dagenlang alleen maar zee. Ik had in het begin wat heimwee en praatte dan tegen een paar paarden die in een geïmproviseerd hok op het dek stonden. Ze begrepen me volkomen, die paarden dan. Als we wat langer in een haven bleven kon ik van de boot af en de omgeving verkennen. Jammer dat de tijd 's-middags te kort was om veel te ondernemen en 's-avonds was het natuurlijk vroeg donker. Maar ja, het was ook geen vakantie. Wat er aan lading naar Z-Afrika ging was mij niet duidelijk. Op de terugweg werden de ruimen volgegooid met kopra. Dat is het gedroogde vruchtvlies van de kokosnoot. De grondstof voor margarine. De ruimen moesten goed geventileerd worden om broei te voorkomen.

In die tijd was er in Zuid-Afrika nog de blanke regering, de apartheid. Op veel straatmeubilair in Kaapstad en Durban stonden teksten zoals "Nir Vir Blankes" of "For Europeans only". Een heel vreemde toestand, dat je als Afrikaan niet in een bushokje kon staan of op een bank in een park zitten. Het was ook alleen in Z-Afrika waar de havenwerkers de restanten van het eten vroegen wat je normaal in de haven in een ton moet gooien. Op volle zee gaat dat gewoon overboord. Als we voor anker lagen kon je wachten op de haaien. Een gespetter van jewelste.

Als schoolverlater was ik een groentje maar dat is compleet veranderd door wat je ziet in al die havens. De mensen, de (zware) omstandigheden waarin ze werken, de apparatuur waarmee en toch zijn ze vrolijk en vriendelijk, zelfs in de sloppenwijken. Ze doen zingend hun werk. Aan boord leerde je ook veel. De zeelui proberen ook van alles met je uit. Ik heb op de brug les in navigeren gekregen en hoe je radarbeelden moet interpreteren. Men gebruikte toen ook nog een sextant. Het advies om naar de zeevaartschool te gaan heb ik niet opgevolgd. Ik heb geen spijt gehad van de zeereis. Het was maar 3 maanden maar zo'n overweldigende ervaring dat ik die niet onvermeld wilde laten.

Terug op de wal ben ik "voorlopig" bij de PTT gaan werken in de administratie. Toen de overheid in de gaten kreeg dat ik nog niet studeerde moest ik in militaire dienst. Omdat ik daar dan toch in moest, probeerde ik in de opleiding voor straaljagerpilot te komen. Ik zakte echter voor de technische keuring. Jammer dus, dan maar gewoon de dienst in met een soldij van 1 gulden 50 per dag. De eerste 2 maanden in Maastricht als infanterist (zandhaas), toen 2 maanden naar een cursus administratie in Kampen. Daarna heb ik 14 maanden in Den Haag op kantoor gewerkt bij het ministerie van Defensie aan het Plein in Den Haag. "Slappe hap" zei men, maar ik was allang blij dat ik niet meer

hoefde te trainen. Ik heb daar mijn luchtdoop gehad, want ik mocht meevliegen met een luchtmachtofficier, die zijn vliegbrevet moest bijhouden. Een prachtige ervaring. Een rondje Zeeland. Opgestegen van vliegveld Ypenburg, langs de kust naar Zeeuws- Vlaanderen en via Terneuzen, de Zeelandbrug, toen in aanbouw en de Moerdijkbrug terug. Het vliegtuig was een Havilland Beaver, een 1 motorige hoogdekker. Op kantoor leerde ik een ook een tante van Marjolijn kennen. Hoe dat verder gegaan is, is een verhaal op zich, maar dan wordt het veel te lang.

Na 1½ jaar militair kreeg ik bij de PTT de kans om werk en studie informatica te doen. Het computertijdperk was aangebroken. Zo heb ik de hele IT-ontwikkeling meegemaakt. Vroeger was er een zaal nodig voor de apparatuur die nu in je mobiel past. Door de steeds weer nieuwe systemen en software was het continu studeren en kennis bijhouden. Toen de PTT naar Groningen verhuisde ging ik over naar de gemeente Den Haag. In 1994 stootte de gemeente het IT-bedrijf af naar BSO/ORIGIN, het tegenwoordige ATOS-ORIGIN. Ik was ambtenaar af maar werd toch weer bij de gemeente gedetacheerd.

Na mijn pensionering ben ik lid geworden van de Vereniging Senioren-Ambtenaren van de gemeente 's-Gravenhage. Dit is een club van (oud)werknemers en hun partners van 55 jaar en ouder, nu zo'n 1250 personen. De vereniging heeft afdelingen voor zo'n 9 activiteiten, waaronder Bridge, Fitness, Schilderen, Aqua-gym en Yoga. Verder organiseren we bus-dagtochten, Instuiven, wandelingen, fietstochten en lezingen. Ik ben daar nu 8 jaar penningmeester/ledenadministrateur. Het kost af en toe wel veel van je tijd. Volgens Marjolijn weleens teveel.

Het is toch een heel verhaal geworden ondanks het feit dat ik het na een aantal keren overlezen aanmerkelijk heb ingekort. Hopelijk ben je nog niet in slaap gevallen en kan je lezen dat ik DE PEN doorgeef aan **MARLIES**.

Ik wens haar er veel succes mee!
Iedereen hartelijke groeten ook van Marjolijn
Ed

Ed bij het strand van Durban en op zee.

